

הקדמה

האם יכול להיות שלפני 3300 שנה יכול היה בן אנוש כלשהו להעריך את מספר גרגירי החול בכדור הארץ כולו?

האם יכול להיות שלפני 3300 שנה יכול היה בן אנוש לקבוע את משך החיים המקסימלי שהאנושות תוכל להגיע אליו לאחר אלפי שנות התפתחות אנושית, מדע ורפואה?

האם יכול להיות שלפני 2000 שנה יכול היה בן אנוש לתאר את סידור הכוכבים ביקום כולו?

האם יתכן שמעל דפי מקורות ישראל העתיקים, חבוי מידע מדעי מודרני?

האם יתכן שבנוסף למידע זה, טמונים במקורות גם תגליות מדעיות שעדיין לא נתגלו למדע?

עם התקדמות הדורות, הולך ומתגלה מעיין החכמה העצום הטמון במקורות היהדות, בכל תחומי החיים: רוחניות, אמונה, היסטוריה, רפואה, פסיכולוגיה, זוגיות, חינוך ילדים ועוד ועוד. לתחומים אלה הצטרפו בעשרות השנים האחרונות גם תחומי המדע השונים: מדעי כדור הארץ, פיסיקה, בוטניקה, ביולוגיה, ארכאולוגיה ועוד.

ועל זאת אמרו רבותינו, "שהכל תמצא בה", בתורה.

"הַפֶּךְ בָּהּ וְהַפֶּךְ בָּהּ דִּכְלָא בָּהּ"

(משנה אבות ה' כב')

"הַפֶּךְ בָּהּ וְהַפֶּךְ בָּהּ. בַּתּוֹרָה דִּכְלָא בָּהּ."

שֶׁחָפַל תִּמְצָא בָּהּ"

(ברטנורא שם)



ספר זה כולל חידושים ותגליות מדעיות מפעימות כאמור.

ספר זה אל מול סדרת ספרי "המהפך" מאת הרב זמיר כהן

ממצאים רבים ונפלאים פורסמו לראשונה בחוברותיו של הרה"ג זמיר כהן, שלימים התרחבו לסדרת ספרי "המהפך" הנפלאים, כרכים 1 עד 4. מספר ממצאים נוספים פורסמו במקורות אחרים, ועוד ממצאים פורסמו בערוץ "יהדות בבדיקה מדעית" באינטרנט.

מטרת ספר זה הנה לרכז ממצאים **שלא** פורסמו בספרי "המהפך". בראיית המחבר, ספר זה הינו המשך או תוספת חיצונית לסדרת "המהפך".

הערה:

לקורא המעוניין בתמונת ממצאי תורה ומדע השלמה, יש לציין כי בערוץ "יהדות בבדיקה מדעית" פורסמו ממצאים רבים מספרי "המהפך", אך בחלקם הוספנו מקורות והרחבות **שלא** מופיעים בספרים. כך למשל, המעוניין במקורות נוספים בעניין כדור הארץ העגול, המסתובב, הנטוי על צירו ועוד - טוב יעשה עם יעיין תחילה בספרי המהפך, ולאחר מכן יוסיף ויצפה בסרטון "כדור הארץ" בערוץ, ובכך יקבל תמונה מלאה, הכוללת גם תוספות שלא נכתבו בספרים אלו.

בספר זה על פי רוב **לא** נביא תוספות כגון אלו. נושא ספר זה הוא ממצאים חדשים לחלוטין שלא הופיעו כלל בספרי המהפך (לפחות לא בנושא נפרד בפני עצמו). לעתים נביא ממצא שכבר פורסם על ידי הרב זמיר בספריו, אך רק **כהקדמה** לממצא נוסף המתחדש בספר זה.

התמונות

התמונות בספר זה רובן להמחשה בלבד.

המקורות התורניים

המקורות שאנו מביאים הנם על פי רוב מקורות יסודיים ביהדות: התורה עצמה, המשנה, התלמוד וגדולי ישראל המוכרים והמקובלים ביותר: רמב"ם, רמב"ן, רש"י ועוד. כמעט ולא נביא מקורות מכותבים שאינם גדולים ומוכרים. נקודה זו חשובה להבנה בעבור הטוענים כי מקורות היהדות רבים הם וניתן תמיד למצוא "מישהו שכתב משהו". אמירה זו אינה נכונה בכל מקרה, ובוודאי שעובדתית לא יכולה להתכתב עם המובא בספרנו זה.

המקורות המדעיים

גם בתחומי המדע, אנו עוסקים באמיתות מדעיות מרכזיות, מוסכמות ושאינן שנויות במחלוקת. למשל: כדור הארץ עגול. או: גודל גלקסיה. או: שטח כדור הארץ. וכן על זה הדרך. לאור זאת, במרבית המקרים למעשה אין צורך בספרנו זה להביא מקורות מדעיים כלל.

יחד עם זאת, לעתים טענות מוסכמות וידועות בעולם המדעי, אינן מוכרות בציבור הרחב. במקרים כאלה נביא מקורות פשוטים ומידיים כגון ויקיפדיה. הסיבה היא, כאמור, שמדובר בנושא מדעי מוסכם: המקור עצמו מובא כראיה בסיסית בעלמא.

פירושים שונים על אותו פסוק?

לעתים אנו מביאים פירוש משלנו לפסוקי התורה. הפירוש כמעט תמיד הנו פשט וללא כל עומק או דרשה מיוחדת - אך בכל זאת שונה מדברי רש"י או מפרשים אחרים. האם מותר לפרש אחרת מדברי המפרשים?

התשובה היא שכן, ואין זה נחשב למחלוקת, מכמה טעמים. ראשית, האמירה המפורסמת לפיה אחרונים אינם יכולים לחלוק על ראשונים, וראשונים אינם יכולים לחלוק על אמוראים, וכן על זה הדרך - היא אמירה שנוגעת לענייני הלכה, ולא לפירוש או דרש התורה (אור החיים, בראשית א' ג'). שנית, כידוע לכולנו, התורה כוללת ארבעה רבדים: פשט, רמז, דרש וסוד, ולכל רובד 70 פנים. לדוגמא, הבנת פשט התורה לפיה "התנינים הגדולים" (בראשית א') הינם הדינוזאורים, איננה סותרת את פירוש "הלויתנים" המפורסם מספר הזוהר. האחד ברובד הפשט והשני ברובד הסוד. הנה לפנינו דברי אור החיים, מגדולי המפרשים, המתייחס בדיוק לשאלה זו וכותב:

"העיון ויישוב הדעת הגם שקדמונו ראשונים ויישבו באופן אחר כי ע' פנים לתורה ואין אנו מזהרים שלא לנטות מדברי הראשונים אלא בפירושים שישתנה הדין לפיהן, ולזה תמצא שהאמוראים אין כח בהם לחלוק על התנאים במשפטי ה' אבל ביישוב הכתובים ובמשמעותן מצינו להם בכמה מקומות שיפרשו באופן אחר" (אור החיים, בראשית א' ג').

כך שהמפרש בזהירות, בענווה, ובאופן התואם לעיקרי מסורת ותורת ישראל - בוודאי שרשאי. ואין בזה משום מחלוקת: **"אלו ואלו דברי אלוקים חיים הן"** (עירובין יג' ע"ב).

אנו תקווה כי ספר זה ישמש לברכה והצלחה לפני ה' יתברך, לחיזוק וקירוב עם ישראל כולו לתורה, למצוות, למעשים טובים ומתוך כך גם לגאולה השלמה. אכיה"ר.



תמונות

1. ספר תורה עם יד בפרשת פנחס: מאת Credits to Mourad Ben Abdallah / Wikimedia Commons - נוצר על-ידי מעלה היצירה, נחלת הכלל.

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21203247>